



Zonder afscheid.  
Aanwezig in afwezigheid.

Je hebt het altijd  
zo gedaan.

Nooit hoorde ik  
iemand jou zeggen:  
'Je bent er nog'.  
Wel: 'Is Pol al weg?'

Jij had je eigen eindritme;  
een letterlijke opstandigheid:  
Recht staan en vertrekken.

Nu doe je het weer.  
Op een ander moment dan verwacht  
afwezig zijn.

Om voor altijd  
Daar  
Nu te zijn.

Filip  
2 september 2020