

Nooit meer hier, maar altijd bij ons.

De heer

Jean-Paul Marchant

“bescheiden genieter en onze zachtaardige rots”

Echtgenoot van mevrouw Doreen Pick

Geboren te Ukkel op 19 mei 1952 en overleden te Oostende op 26 februari 2020.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid te nemen,

rond de urne van Jean-Paul, in de panoramazaal van “Kurso”, Kursaal - Westhelling (ingang via de zeedijk)

te Oostende op **zaterdag 29 februari 2020 om 11 uur.**

Samenkomst en begroeting vanaf 10u30.

De asverstrooiing op de strooiweide van de begraafplaats aan de Stuiverstraat te Oostende zal in beperkte familiekring plaatsvinden.

Online condoleren, www.uitvaart-oostende.be

Jean-Paul was

lieve echtgenoot van

Doreen

trotse papa en schoonpapa van

Charlotte en Johnny
Delphine en Dieter

fiere opa van

Lenn en Seth
Margaux en Mathieu

zoon van

Clement (+) en Joséphine

broer, schoonbroer en oom van

Guy (+) en Paula *en familie*
Pierre en Josiane *en familie*
Yvette *en familie*
Charles en Marc
Gwenny en Jan

verwant aan de families

Marchant en Pick

Een woord van oprechte dank aan zijn huisarts Dr. Frank Declercq en aan de dokters en het voltallige personeel van de dienst ‘pneumologie’, van het Az Damiaan te Oostende.

Rouwadres: Familie Jean-Paul Marchant, p/a B&C Casteleyn - De Grim

