

Zoals de zee haar golven stil terugtrekt,
zo hebben wij in alle stilte en onverwacht afscheid moeten nemen van

de heer



André Eechaute

'Dreetje'

Matroos bij RMT
Coach meisjesvolleybal

Zoon van wijlen Georges en Reinhildes Eechaute - Vandenbroele

Hij werd geboren te Oostende op 23 maart 1941 en is er zachtjes van ons heengegaan op 11 april 2025.

Delen in dit verdriet:

Josiane en Leonard(†) Eechaute - Jennes,

Raymond Jennes,

Brigitte en Didier Jennes - Baudts,

Mia en Joseph Eechaute - Schockaert,

Els Schockaert,

Fabian, Ilke,

Bart en Riet Schockaert - Ollieuz,

Bavo, Vic,

Monique en Marc(†) Eechaute - Verhegghe,

zijn zussen, schoonbroer, neven en nichten;

de families Eechaute, Vandenbroele en aanverwanten.

We nemen afscheid van André in de Sint-Annakerk, Stenedorpstraat te Stene (Oostende),

op **donderdag 17 april 2025 om 9.30 uur,**

gevolgd door de asverstrooiing op de strooiweide van het kerkhof te Stene.

Condoleren na de plechtigheid.

*Een warm woord van dank gaat uit naar de medewerkers van
OC De Blomme alsook naar de dokters en verpleegkundigen
van het AZ Oostende, campus Damiaan.*

Online condoleren, www.uitvaart-oostende.be

Rouwadres: Familie André Eechaute, p/a B&C Casteleyn - De Grim

