

Met liefdevolle herinneringen nemen we afscheid van

de heer

Paul Weenen

Licentiaat Lichamelijke Opvoeding

Basketinternational

gewezen Kapitein VG Oostende

Eredirecteur Koninklijk Atheneum Oostende

Echtgenoot van mevrouw Ida Vandaele († 10 februari 2026)

Hij werd geboren te Oostende op 17 maart 1937
en is onverwacht van ons heengegaan in het Zorghotel Wellington op 22 mei 2026.

Delen in dit verdriet:

Didier en Isabelle Vandendriessche - Weenen,

André en Rita Vandaele - Storme,

zijn neven en nichten;

De families Weenen, Vandaele en aanverwanten.

Wij nodigen u vriendelijk uit om met ons afscheid te nemen van Paul
in de aula van het crematorium Polderbos, Grintweg 120 te Oostende,
op **vrijdag 5 juni 2026 om 10.30 uur**.

Na de plechtigheid vertrouwen we de assen van Paul toe
aan de vrije natuur op de strooiweide aan het crematorium Polderbos.

U kan een laatste groet brengen aan Paul in het funerarium Casteleyn - De Grim,
Torhoutsesteenweg 177 te Oostende, na telefonische afspraak op het nummer 059 44 80 84.

Een warm woord van dank gaat uit naar het voltallig team van Zorghotel Wellington.

Online condoleren, www.uitvaart-oostende.be

Rouwadres: Familie Paul Weenen, p/a B&C Casteleyn - De Grim