



*Wat een wonderlijk woord, dagjesmensen!
Mensen van één dag.
Dagmensjes. Dag mensjes dag.*

Omringd door vele liefdevolle handen
is van ons heengegaan

Mevrouw

Doris DEREERE

onafscheidelijke partner van Marnix Rosseel
mama van Janis Vermeulen

° Oostende 5 maart 1954
† Oostende 6 oktober 2023

Wij nemen afscheid van Doris op **zaterdag 14 oktober 2023**
om 11 uur, in de Onze-Lieve-Vrouw-ter-Duinenkerk,
Dorpstraat te Oostende (Mariakerke).

Later zullen we haar urn, in beperkte kring, neerlaten in de Noordzee.

Condoleren na de dienst.

Bewaar de herinnering aan Doris in jullie hart.
Er is geen mogelijkheid tot begroeting in het funerarium.

Haar mensjes:

Zoet van Marnix

Ma van Janis en haar vriend Ian Gyselinck

Haar oogappels:

Jax El Malqui (haar metekind), Aury en Stefanie Nyssen,
Marc en Agnes Rosseel-Nyssen en Rita Latrez

Aan allen die Doris een warm hart toedragen: *dankjewel*.

Voor haar laatste levensweken, speciale dank aan het verzorgend personeel en de vrijwilligers van de palliatieve zorgenheid van het Az Damiaan Oostende, het is heel bijzonder wat jullie iedere dag opnieuw doen. Bijzondere woorden van dank aan de oncologische dienst Az Damiaan, haar huisarts en Gigi van de thuisverpleging.

Online condoleren: www.uitvaart-oostende.be