



We zijn verbijsterd maar het is waar.
Diepbedroefd geven wij u kennis van het overlijden van

de heer
Julien Tillekaerts

“Levensgenieter”

geboren te Wondelgem op 20 december 1940
en onverwacht overleden te Hurghada (Egypte) op 29 januari 2020.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid te nemen, rond de urne van Julien, in de panoramazaal van “Kurso”, Kursaal - Westhelling (ingang via de zeedijk) te Oostende op **woensdag 12 februari 2020 om 12 uur**.

Samenkomst en begroeting vanaf 11.30 uur.

Liever geen bloemen of kransen.

Online condoleren, www.uitvaart-oostende.be

Julien is

trotse vader en schoonvader van

Iris en Redgy,

fiere opa van

Tibo en vriendin Lavinia,
Isabo “Loetje”, zijn petekind,

als een opa van

Nico en Tatjana,
Tessa en Kenny, Stacy,

stiefvader van

Ingrid en Roland,

broer en nonkel van

Annie en familie,
Hilda (†) en familie,

trouwe vriend van

Snoeske.

Rouwadres: Maria Theresiastraat 30 - 8400 Oostende



Dries en Tim CASTELEYN - DE GRIM - tel. 059 44 80 84
Torhoutsesteenweg 160 - Oostende - info@uitvaart-oostende.be