



In de vrede van de Heer is opgenomen

mevrouw

Delphine Vanbesien

Moeder aan de haard

De beste ma

De allerliefste mé(mé)

Visvrouw

De straffe madam van Oostende 2007

Echtgenote van de heer Lucien Desmit († 2007)

Geboren in Oostende op 17 april 1939
en er thuis overleden op 19 oktober 2023,
omringd door haar geliefden.

—

Wij nodigen u uit om met ons Delphine te herdenken tijdens de uitvaartdienst in de Hoofdkerk HH Petrus en Paulus, Sint-Petrus-en Paulusplein te Oostende, op zaterdag 28 oktober 2023 om 11 uur, gevolgd door de bijzetting in het familiegraf op de begraafplaats 'Stuiverstraat' te Oostende.

Condoleren na de dienst.

Online condoleren, www.uitvaart-oostende.be

Delphine blijft voor altijd in de harten van:

Lode en Franky Desmit - De Rycker,

Frank en Bianca Desmit - Debruyne,
kinderen en kleinkinderen,

Lorenzo Desmit en Karina Lingier,
kinderen en kleinkinderen,

Albert Desmit, kinderen en kleinkinderen,

John en Nathalie Desmit - Corveleyn en kinderen,

Ingrid en Mario Desmit - Deneve,
kinderen en kleinkinderen,

haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen,

de families Vanbesien, Desmit en aanverwanten.

—

Voor de goede zorgen gegeven aan Delphine zeggen wij dank aan huisartsenpraktijk Centrum, in het bijzonder aan dr. Sofie Masschelein, en de medewerkers van het secretariaat alsook aan de thuisverpleging 'Zorg Op Maat' en de palliatieve thuiszorg.

Rouwadres: Familie Vanbesien, p/a B&C Casteleyn - De Grim

